



Kerstgroet van de voorzitter

In het afgelopen jaar zijn bijna overal in de samenleving de ramen en deuren weer open gegaan, want Corona lijkt echt over het hoogtepunt heen. We zijn er blij mee en dankbaar voor. Alhoewel de Willemstraat 'gewoon' open is geweest, geeft de terugkeer naar het 'oude normaal' toch weer iets bijzonders, maar ook al snel weer iets vanzelfsprekends. Handen worden weer vaak geschud en er is ook weer ruimte binnen de 1,5 meter. We kunnen weer naast elkaar zitten, gezellig tafelen, keuvelen en gesprekken voeren. Dat dit niet voor iedereen is weggelegd, daarvan zijn we ons goed bewust. Kerst, de verjaardag van Jezus Christus vieren, doen we in De Tweede Mijl in die week voor kerst.

Die gezelligheid, dat goede gesprek, dat bakje koffie en die kom soep bieden we aan onze gasten. En iedereen, gedocumenteerd en of ongedocumenteerd is weer hartelijk welkom! Ik weet dat onze gasten van onze gastvrijheid hebben genoten afgelopen jaar. Ik hoop dat onze bezoekers door die gastvrijheid door jou geboden, iets van de gastvrijheid van Christus proeven. Die houding van acceptatie, gelijkwaardigheid, welwillendheid, bewogenheid en gastvrijheid. Je mag komen zoals je bent, want in jou verwelkomt Christus hen op Zijn verjaardagsmaal.

In Mattheus 10 zegt Jezus: "Wie u ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft". Dat draaien we in De Tweede Mijl om naar: Wie door jou ontvangen wordt, wordt door Christus ontvangen.

Wanneer we ons hiervan bewust zijn, maakt dit ons klein en we heten die ander die God misschien nog niet kent, kwijt of zoekende is en met vallen en opstaan door het leven gaat, van harte welkom aan onze tafel aan de Willemsstraat! Ik hoop dat we hen een 'voorsmaakje' kunnen laten beleven van wat ons te wachten staat.

Laten we in de wetenschap dat 'Ik ben' altijd aanwezig is, vol vertrouwen de Kerstdagen vieren en daarna 2023 instappen.

God zij met jullie en onze gasten! Goede en gezegende dagen!

Namens het bestuur, Dick van Hoek

Portret van een bezoeker

B. woont al sinds 40 jaar in Nederland en is als kind naar Nederland gekomen. Zijn vader was een gastarbeider. In 2014 is hij op straat beland. Omdat hij geen papieren heeft, kon hij op een gegeven moment geen geld meer in het laatje brengen en niet meer voor zijn vrouw en vier kinderen zorgen. Zij zijn inmiddels naar het buitenland verhuisd.



Al snel kwam hij bij De Tweede Mijl terecht. Vrienden hadden hem verteld dat hij er eten en kleding kon krijgen. Daar werd 100% voor hem gezorgd en hij vond er gezelligheid. Ook kon hij er iets verdienen door afval te prikken in de buurt. De Tweede Mijl heeft hem samen met andere organisaties uit Amsterdam helpen overleven tijdens die turbulente periode en een slecht leven achter zich te laten.

Vijf jaar later is zijn leven meer stabiel: hij heeft een baan en sinds 2019 weer een dak boven zijn hoofd. Hoelang hij daar kan blijven wonen weet hij niet en het leven blijft onzeker omdat hij nog steeds geen papieren heeft.

Zijn boodschap voor de nieuwsbrieflezers van De Tweede Mijl? "Blijf doneren en blijf steunen zodat het werk kan doorgaan!"

Portret van twee vrijwilligers

Waar een dagje Amsterdam met een groep mannen uit de kerk toe kan leiden. De lunch bij De Tweede Mijl maakte indruk op Steven die op de Veluwe woont en zichzelf zeker geen stadsmens noemt: het goed georganiseerde inloophuis en dat je iets mag betekenen voor mensen in nood, naar ze mag omzien. Twee jaar later volgden Steven en zijn vrouw Marijke een cursus in een kerk en toen bleek dat daar tegelijkertijd een groep van De Tweede Mijl een bijeenkomst had, wisten zij dat ze zich wilden aanmelden als vrijwilliger. Inmiddels kon hij een dag minder werken en Marijke wilde zich graag samen met Steven inzetten voor de medemens. Inmiddels zijn ze om de week teamleiders op de vrijdag.



Marijke vertelt: “Het is een totaal andere wereld dan waarin je leeft. Dak- en thuisloosheid is geen kwestie van eigen schuld, dikke bult. Uit gesprekken met de bezoekers heb ik geleerd dat het je zomaar kan gebeuren: hun leven is zo gegaan en het is moeilijk om daar weer uit te komen. En sommigen kiezen wel bewust voor deze manier van leven.”

Eén van de buitenlandse gasten die graag Nederlands wilde leren vroeg Steven een tijdje om te helpen met een kruiswoordpuzzel. Steven gaf daar dan uitleg over de woorden bij. Dat hielp deze bezoeker zijn weg te vinden in Nederland. Op dit moment gaat het wat minder met hem. Door familieproblemen zit de bezoeker niet zo goed in z'n vel. Dat kan dus ook.

Een keer stond Marijke bij de deur. Een stel jonge mannen had ruzie. Er kwam geweld aan te pas, maar zij was niet bang. De keer erna kwam een van

die mannen bij haar vanwege eczeem aan zijn handen, maar hij had geen geld om zalf te kopen. Marijke heeft hem hiermee geholpen en hij kwam later terug om haar te laten zien dat het eczeem weg was. Zo kreeg ze een hele andere band met hem en ze heeft mogen zien hoe zijn agressiviteit gaandeweg verdween. Deze bezoeker heeft nu een baan en heeft zich laten dopen.

“De Tweede Mijl is een plaats waar mensen even kunnen zitten, oprechte aandacht krijgen en op adem kunnen komen zonder weggejaagd te worden. Ze worden de hele dag van hot naar her gestuurd”, aldus Steven. Marijke: “Het is ontzettend leuk om zo met een groep verschillende vrijwilligers te werken. We pakken dingen over van elkaar. Dit werk samen met elkaar doen is heel leuk en mooi.”

Kleding gevraagd

Elke vrijdag kunnen bezoekers hun kleding inwisselen voor een schone set kleding. Vooral in de winter is dit broodnodig. Er is met name behoefte aan broeken en winterjassen voor onze mannelijke gasten. Mocht u deze willen doneren, neem dan contact op met onze coördinator Gerrit van Kruistum via info@detweedemijl.nl om af te stemmen hoe de kleding het beste bij ons inloophuis terecht kan komen.

Ook uw financiële giften blijven van harte welkom. Bijvoorbeeld omdat u uw energietoelage wil geven aan mensen die minder hebben? Van dat geld kan De Tweede Mijl de huur en energiekosten betalen zodat wij een warme en gezellige plek kunnen blijven bieden in hartje Amsterdam. Giften kunnen via onderstaande QR-code rechtstreeks worden overgemaakt. Het bedrag kunt u zelf aanpassen. Of u maakt een bedrag over op ons bankrekeningnummer NL91 RABO 0370285441.

**Wij wensen u
gezegende
Kerstdagen en
Gods zegen in
2023**

