
De stem van Jezus in een lied

gepubliceerd maandag 6 juli 2009 10:56bron: [Redactie Habakuk - Habakuk](#)

In De Tweede Mijl, het inloophuis voor dak- en thuislozen van stichting Tot Heil des Volks, worden regelmatig christelijke liederen gezongen. Veel bezoekers zingen uit volle borst mee, soms met tranen in de ogen. Andere bezoekers luisteren alleen maar. Maar bijna altijd maken de liederen iets los. Dit gebeurde ook bij Anita, een vaste bezoeker van de Tweede Mail. 'Tijdens het zingen kwam Jezus met Zijn Geest in mijn wonen.'



Anita's ex-man was alcoholverslaafd en mishandelde haar. Door deze problemen raakte Anita zelf ook aan de drank. Op een dag mishandelde haar man Anita zo ernstig, dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis moest worden gebracht.

Anita wilde niet meer terug naar haar man. Ze zwierf enige tijd van adresje naar adresje en belandde uiteindelijk in een opvanghuis van Hulp voor Onbehuisden (HVO). Daar woonde ze een jaar. 'Ze hebben me er goed geholpen', zegt ze. 'Ik kreeg er onderdak en werd er van mijn alcoholverslaving afgeholpen.'

Een kennis tipte haar over de Tweede Mijl, waar ze gratis maaltijden kon krijgen - want van haar financiële problemen was Anita nog niet verlost. 'In het begin bezocht ik de Tweede Mijl alleen om te eten. In de rest was ik niet geïnteresseerd.'

Vreugde

Toch besloot ze een keer een 'dienst' in de Tweede Mijl bij te wonen. Vrijwilligster Greet deelde het Evangelie en er werden christelijke liederen gezongen. 'Ik was teleurgesteld in God en had mij voor Hem afgesloten. Maar op dat moment voelde ik heel duidelijk Zijn aanwezigheid. Van binnen werd ik helemaal warm. Jezus kwam met Zijn Geest in mij wonen. Hoe dat precies ging, kan ik niet uitleggen. Het is net als bij de wind. Je ziet niet waar hij vandaan komt en toch is hij is er.'

Het gaf Anita een gevoel van diepe vreugde. 'Het is niet zo dat alles nu makkelijk gaat. Ik heb nog wel eens een terugval. Dat gebeurt meestal als ik weer met oude, verkeerde kennissen omga. Maar toch weet ik dat Jezus er voor mij is. En hier in de Tweede Mijl zijn er altijd mensen die met mij willen bidden.'

Veranderd

'Ik merk dat Anita echt veranderd is', bevestigt vrijwilligster Greet. 'Ze kijkt anders uit haar ogen. Veel opener en blijer. Ik vind het prachtig om te merken dat God mensen aanraakt. Als mensen kunnen wij het geloof niet aan anderen opleggen. God vraagt van ons om van Hem te getuigen en Zijn liefde te tonen. De rest mogen we overgeven.'

Bron: [Redactie Habakuk - Habakuk](#)